



### In deze Nieuwsbrief.

- Pastoraat.
- Uit de Raad van Kerken.
- Nieuwe kerkbestuursleden stellen zich voor.
- Extra collecte augustus.
- Openstelling van de kerk op donderdagen.
- Najaarsdag, ontmoetingsdag voor jong en oud.
- Online vieren.
- Digitale nieuwsbrief van de landelijke kerk.
- Monumentendag.
- Appartement beschikbaar.
- Agenda.
- Een vakantiebelevens.

### Pastoraat.

In de huidige pastoorloze periode treedt pastoor Richard Vroom op als 'achterwacht'. Hij zal op de 2e zondag van de maand voorgaan in onze kerk. Wie behoefte heeft aan een pastoraal gesprek met hem: dat kan op deze zondagen na het koffiedrinken. Het is fijn als pastoor Vroom tevoren een beetje overzicht heeft wat betreft zijn aanwezigheid hier in onze parochie op die zondagen: dus als het mogelijk is, laat het van te voren even weten via tel.: 06 57543517 of mailadres [kebeyers@xs4all.nl](mailto:kebeyers@xs4all.nl) (Marja)

Als contact met een priester dringend nodig is (bijvoorbeeld voor het Sacrament van de zieken, bij een uitvaart of anderzins) is de priester te bereiken via tel. **06 57643517** (Marja Beyers). Bij geen gehoor: **06 48676745** of **0182 513301** (Marianne van der Veer).

### Uit de Raad van Kerken.

Wekelijks is er in de zomermaanden op vrijdag van 12 tot 12.30 uur een Gouwe Moment in het koor van de Sint-Janskerk. Iedereen is daar van harte welkom om zich een moment van stilte en bezinning te gunnen in het drukke en mooie stadscentrum van Gouda.

Voor augustus is het programma als volgt:

- 6-8: C. van Opstal (Evangelisch Lutherse Gemeente) 'Waarnaar zoeken wij hier?'
- 13-8: W. den Ouden (Oecumenische Initiatief) 'Vandaag beginnen.'
- 20-8: B. Loonstra (Christelijk Gereformeerde Kerk) 'De laatsten worden de eerste.'
- 27-8: C. van den Berg (Pauluskerk)

### Nieuwe kerkbestuursleden stellen zich voor.

In de vorige Nieuwsbrief heeft Marianne van der Veer zich voorgesteld en nu is de beurt aan Hans de Zwarte, hij schrijft:

'Als interim'er voor het nieuw vast te stellen bestuur wilde ik me nog even voorstellen: Niet geboren, maar wel getogen als Gouwenaar ben ik nu zo'n tien jaar betrokken bij onze Oud-Katholieke parochie. Ooit eens binnengewandeld na een leuk gesprek op een verjaardag met Rob van Willigen en Gerard van der Veer en daarna altijd blijven plakken.

Woonachtig op loopafstand van onze kerk ben ik inmiddels bijna zeven jaar getrouwd met Barbera en we hebben een zoontje Gijs van drieënhalp jaar. In het dagelijks leven ben ik directeur van een



klein bedrijfje in de IT-hoek waarbij we voornamelijk ontwikkeling en kwaliteitsbeheersing doen van verkeerssystemen voor de Nederlandse en Zweedse overheid.

Ik heb er een 'ronde' als penningmeester opzitten van 2013-2017, en wil me in principe verkiesbaar stellen als penningmeester voor een nieuwe ronde, met hopelijk weer een nieuwe pastoor die verbonden is aan Gouda.'

### **Extra collecte augustus.**

Leven de oud-katholieken op te ruime voet? Nog geen 6000 leden op zo'n dertig kerkplekken met in totaal 14½ pastoor! Wij kiezen voor deze kleinschaligheid omdat we elkaar in onze parochie of statie werkelijk willen kennen en kunnen ontmoeten. Het prijskaartje wat daaraan hangt kunnen we betalen mede dankzij gulle bijdragen uit fondsen, die vermogende oud-katholieken in het verleden hebben gesticht. Het Collegiaal bestuur hoopt natuurlijk dat er ook in onze tijd weldoeners zullen zijn, die de kerk in hun testament bedenken. Maar in afwachting daarvan doet het Bestuur met de collecte van deze maand alvast een beroep op de levenden – en dat bent u gemeente – om bij te dragen in het honorarium van uw pastoor.

OP DE BANK ACHTER IN DE KERK STAAT NAAST DE SCHAAL VOOR DE REGULIERE COLLECTE, DE SCHAAL VOOR DE EXTRA COLLECTE.

### **Openstelling van de kerk op donderdagen.**

Al geruime tijd is onze kerk op donderdagen van 11 tot 15 uur open voor het branden van een kaarsje en een moment van stilte. In de zomermaanden wordt er in de middag door Marianne van der Veer (sr) en Atie Velthuizen in de kerk gemusiceerd.

Het kerkbestuur heeft zich beraden over de voortzetting van de openstellingen, mede in verband met de beschikbare vrijwilligers, en besloten de openstelling voort te zetten, maar wel in een andere tijdsperiode, weer op donderdag maar van 12.30 tot 15.30 uur, ingaande 2 september.

Er zal dan ook, naast het musiceren, tijd ingepland worden voor stilte. Hans Lippe zal aanwezig zijn om bezoekers eventueel pastoraal bij te staan. Er zal gezocht worden naar uitbreiding van het vrijwilligersteam. Ook zal er meer aandacht besteed worden aan publiciteit en over drie maanden zal er een evaluatie plaatsvinden.

### **Najaarsdag, ontmoetingsdag voor jong en oud.**

Op zondag 19 september 2021 is er een kennismaking en vooruitblik op het VOORJAARSKAMP 2022, het familiecamp van de Oud-Katholieke kerk.

Plaats: Oud-Katholieke St. Vitus kerk en de parochietuin, Melkpad 14 Hilversum.

Tijd: Zondag 19 september van 10-18 uur.

Programma: 10.00 kerkdienst (facultatief)  
11.30 koffie na de kerk  
12.30 lunch in de parochietuin  
13.30 speurtocht/spel  
16.00 borrel en BBQ  
18.00 naar huis

Aanmelding: [info@okvoorjaarskamp.nl](mailto:info@okvoorjaarskamp.nl), onder vermelding van leeftijd, aantal personen en dieetwensen.

Eigen bijdrage: € 10 per persoon



### **Online vieren.**

De kerken zijn weer open, maar de online vieringen vanuit de kathedrale kerk van Utrecht en Haarlem gaan gewoon door.

U kunt deze vieringen via YouTube volgen door op de site van de landelijke kerk [www.oudkatholiek.nl](http://www.oudkatholiek.nl) de gele cirkel met de tekst 'online vieringen' aan te klikken. U krijgt dan alle informatie over de vieringen.

### **Nieuw: Digitale nieuwsbrief van de landelijke kerk.**

Regelmatig verschijnt er van de landelijke kerk een Digitale nieuwsbrief. U kunt zich hierop abonneren via de site van de landelijke kerk [www.oudkatholiek.nl](http://www.oudkatholiek.nl)

Scroll op de startpagina naar beneden, op het blauwe vlak kunt u invullen dat u deze nieuwsbrief wilt ontvangen.

### **Monumentendag.**

Op Monumentendag 11 september is onze kerk open van 10 tot 17 uur. In verband met het coronavirus moeten bezoekers zich tevoren aanmelden, dit gaat via de website van de organisatie (Nog in ontwikkeling) en natuurlijk, handen ontsmetten en anderhalve meter afstand houden. Mochten de regels op Monumentendag anders zijn dan gelden die vanzelfsprekend. Vanuit de Goudse organisatie zullen twee vrijwilligers in onze kerk aanwezig zijn, dat is niet voldoende dus we vragen nog vrijwilligers om het bezoek in goede banen te lijden en om desgewenst informatie te verstrekken. Een dankbare taak, soms ontstaan er mooie gesprekken met de bezoekers. Opgave bij Robert Vuijk.

### **Appartement beschikbaar.**

Per 1 september a.s. komt het begane grond appartement Hoge Gouwe 111 beschikbaar. Het is een 2-kamerappartement, geschikt voor bewoning door één persoon. Het omvat een woonkamer met keukenblok, slaapkamer, sanitaire voorzieningen, centrale verwarming en een plaatsje als buitenruimte.

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 12 augustus bij het kerkbestuur melden, wat ook nader informatie kan verstrekken.

### **Agenda.**

- Elke zondag om 10.30 uur eucharistieviering.
- Op de zondagen 22 en 29 augustus is er een dienst van Schriftlezing en gebed.
- Iedere donderdag openstelling van de kerk van 11 tot 15 uur, vanaf donderdag 2 september van 12.30 tot 15.30 uur.
- Zaterdag 11 september: Monumentendag, de kerk is open van 10 tot 17 uur (Zie de aankondiging hiervoor).
- Zondag 19 september: Ontmoetingsdag voor jong en oud, Oud-Katholieke St. Vitus kerk Hilversum (Zie de aankondiging hiervoor)



### Vakantiebelevenis.

Een paar jaar geleden bezochten mijn partner en ik in Sint Truiden, een stad in Belgisch Limburg, een brocante markt. Het was een enorme hal met allerlei spullen uit grootmoeders tijd, mooi en lelijk, het is altijd leuk om op zo'n markt rond te kijken.

Op een zeker moment zag ik een man die zijn vrouw in een rolstoel voortduwde. De vrouw hield in haar armen een groot Mariabeeld, ze had een Mariabeeld gekocht en met een intens gelukkige blik hield ze het beeld stevig omarmd.

Zo'n kleine vakantiebelevenis, het zien van het geluk van die vrouw in de rolstoel, blijft soms in je geheugen hangen als een dierbare herinnering.

Wij kennen de Maria devotie niet zo, maar toch zien we als we onze kerk binnengaan als eerste de kortgeleden aan onze parochie geschonken Maria icoon en natuurlijk vieren we binnenkort op 15 augustus, *'Het ontslapen van de Heilige Maagd Maria'*.

Jan Fondse

Heb je ook een bijzondere belevenis of een mooi gedicht wat je wilt delen mail het naar Jan Fondse.

---

Wilt u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u dat laten weten via [pronkfondse@hetnet.nl](mailto:pronkfondse@hetnet.nl)

---



oud-katholieke parochie h. johannes de doper gouda

[www.gouda.okkn.nl](http://www.gouda.okkn.nl)